

Nummer : 70

Datum: 2 oktober 2017

Trefwoord:

Week 40: "Wat delen we met elkaar?"

In onze samenleving leven we in verschillende groepen. Samen vormen we de bevolking van Nederland. In ons land, de stad of het dorp waarin we wonen, de buurt en in de klas delen we van alles met elkaar. Deze week gaan we op zoek naar wat ons bindt en waar we van elkaar verschillen.

Jarigen:



- 2 oktober: Rick de Boer in groep 8
- 2 oktober: Boaz Somboek in groep 4
- 3 oktober: Dorien Hoogakker in groep 7
- 4 oktober: Imani Noordhof in groep 2/3
- 5 oktober: Charissa Platje in groep 8
- 7 oktober: Manoa Lesimanuaja in groep 8
- 8 oktober: Dessa Adelerhof in groep 5
- 8 oktober: Aimy Sabatino in groep 5

Nieuws:

Staking 5 oktober

Nog even een herinnering dat aanstaande donderdag 5 oktober de Anne Frankschool gesloten is vanwege de staking waar wij als school aan mee doen.

Sport en Spel instuif

Op woensdag 4 oktober gaat de Sport en Spel Instuif weer van start. Van 14.30-15.45 uur staan er in de sporthal van Hoogkerk weer allerlei leuke activiteiten klaar.

Kinderpostzegels

Afgelopen week zijn de leerlingen van groep 7 langs de deuren gegaan om weer kinderpostzegels te verkopen. Mocht u nog niemand aan de deur hebben gezien en wilt u nog graag kinderpostzegels kopen, laat dit aan juf Marja weten!



Kinderboekenweek

Van 4 t/m 15 oktober is de kinderboekenweek. Dit jaar is het thema Gruwelijk Eng. In alle groepen zullen we hier aandacht aan besteden door te lezen, spelen en/of werken over dit thema. Ook de jaarlijkse voorleeswedstrijd zal weer worden gehouden in de groepen 6, 7 en 8.



Nieuws vanuit de groepen:

Groep 1 en Groep 6

Juf Talita en meester Jacob Jan hebben voor de zomervakantie de Pabo afgerond en zijn hiervoor geslaagd. Afgelopen week hebben zij hun diploma in ontvangst mogen nemen! Wij feliciteren juf Talita en meester Jacob Jan van harte met dit prachtige en welverdiende diploma!

Groep 6

In groep 6 zijn we met geschiedenis aan het werken en leren over de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Verschillende kinderen waren zo geïnspireerd door de mooie schepen dat ze een aantal hebben nagebouwd van Kapla. Op de foto's ziet u enkele schepen.

