

Nummer : 57

Datum: 29-05-2017

Trefwoord:

Inhoud: Over tevredenheid en gemopper. Over klagen of keuzes maken.

Week 22: Mopperen bij Mara (Exodus 15, 22-27); Het verhaal bij Pinksteren (Handelingen 2); Manna, het brood van God (Exodus 16, 1-36).

Jarigen:

2 juni: Joelle Meerveld in groep 8a

2 juni: Sem Vonck in groep 1/2b

5 juni: Wouter Land in groep 4a



Nieuws:

Meester Jan de Graaf wordt sinds vorige week de gehele week ingezet op basisschool De Kleine Wereld. Hoewel dit in goed overleg met beide scholen is besloten, leverde het voor onze school wel een probleem op.

Met de vele wisselingen, die onze groep 6 al gehad heeft, maakten de ouders zich uiteraard zorgen. In een extra bijeenkomst is dit met de betreffende ouders besproken. Daar is ook verteld hoe we tot aan de zomervakantie zo goed mogelijk aan deze zorgen tegemoet denken te komen.

Op woensdag komt juf Esra in groep 8a. Op donderdag en vrijdag komt ze in groep 6.

Juf Christa gaat van maandag t/m woensdag voor groep 6. Daarnaast zijn meester Jacob Jan (donderdag) en juf Christa (vrijdag) beschikbaar voor extra hulp en instructie.

De zorgen zijn daarmee niet zomaar weg, maar het was goed om van de ouders te horen dat deze extra inzet op prijs stellen en dat ze heel graag mee willen denken in de komende periode.

In de volgende nieuwsbrief zal juf Esra zich even voorstellen.

Schooltuintjes

Afgelopen week is groep 3 weer naar de tuintjes geweest. We hebben onkruid gewied, de paadjes tussen de bedden voorzien van een laagje zand en wortels en zonnebloemen gezaaid. De aardappelplantjes stonden al mooi boven de grond en van de rode ui konden we al een stukje loof proeven. Na het harde werken in de tuin hebben we les gehad over slakken. De slak heeft 4 'stokjes' op zijn koppie. Dit zijn zijn ogen, neus en tastzintuig. Logisch dat een slak het dus niet fijn vindt als we eraan zitten. We konden zien hoe een slak zich beweegt omdat we ze lieten lopen op een glasplaatje. Super leerzaam en ook nog bere-spannend omdat we een slakkenrace als afsluiting hebben gedaan en de slakken veel minder sloom zijn dan de uitspraak 'slome slak' doet vermoeden!

