

Nummer : 51

Datum: 27 maart 2017

Trefwoord: Week 13: Ga eens open! (Marcus 7, 31-37); Wie is hier nu blind? (Marcus 10, 46-52).

Jarigen:

28 maart: Hugo Schuurman in groep 1/2a

28 maart: Justin Verhaaf in groep 1/2b

1 april: Jelmer Dijkstra in groep 8a

2 april: Fatimah Al Jazairi in groep 6a

3 april: Faye Somboek in groep 8a

3 april: Jayla van der Wal in groep 6a

JARIG VANDAAG?



GEFELICITEERD!

Fruit deze week:



sinaasappel



appel



mandarijn

Schoolreisgeld

Denkt u eraan deze week het schoolreisgeld over te maken indien dit nog niet is gebeurd? Wij kunnen dan de aanbetalingen voor de bussen en de bestemmingen gaan voldoen. Alvast hartelijk dank!

Thematafels: Voorjaar

De dames die de thematafels verzorgen, hebben hun creativiteit deze keer losgelaten op het thema Voorjaar.

Dependance:



Hoofdgebouw:



Hoe is 1 april ontstaan?

Hoe is 1 april ontstaan? Heeft deze dag altijd al samengehangen met grapjes maken en de vreemde opmerking "1 april, kikker in je bil..."
Is het een typisch Nederlandse dag? En wat waren de eerste 1 april grappen?

Nee 1 april is geen typisch Nederlands feest, ook in het buitenland is het bekend.

In Engelstalige landen wordt 1 april: "April Fool's Day" genoemd. In Frankrijk is het "Poisson d'avril", wat dan weer een letterlijke vertaling lijkt van de "Aprilvis" zoals het in België wel genoemd wordt.

In Rusland wordt de dag Den Doeraka genoemd, vertaald: Dag van de dommerik.

Waar het uit ontstaan is?

Er zijn bronnen die melden dat de geschiedenis van deze dag dateert van de Franse wijziging naar de Gregoriaanse kalender. Voor die wijziging werd Nieuwjaar gevierd rond 1 april. Na die verandering begon een nieuw jaar op 1 januari. Er waren vooral in het begin veel mensen die dit vergaten. Zij kregen uitnodigingen voor niet-gehouden feesten e.d.

Men vermoedt dat dit een leuk verhaal is, maar niet de echte geschiedenis.

De eerste vermelding van een 1 aprilgrap komt voor in een Franse bron uit 1508, dus ruim voor de tijd van de wijziging van de nieuwjaarsdag.

De eerste Nederlandse vermelding van 1 april komt uit 1560, uit een gedicht.

De geschiedenis lijkt dus minimaal terug te gaan tot aan het begin van de 16e eeuw.

Weer een andere theorie meldt dat 1 april is ontstaan uit het Feest der zotten, een middeleeuw festival (La fête des fous), die erg populair was in Frankrijk in de middeleeuwen (van 500 tot circa 1500).

Tijdens dit festival werd een valse paus of bisschop gekozen, die verschillende rituelen moesten uitvoeren. In feite een parodie op de geestelijkheid in de middeleeuwen.

Andere verklaringen kijken naar het onbetrouwbare april weer

(april doet wat hij wil). Ook worden er in verschillende landen nationale gebeurtenissen aangeduid als begin van 1 april. In Nederland heb je bijvoorbeeld:

"1 april verloor Alva zijn bril", refererend aan het feit dat op 1 april 1572 Den Briel werd ingenomen door de watergeuzen.



Kangoeroewedstrijd

Afgelopen maandag (20 maart) was weer de jaarlijkse Kangoeroewedstrijd. Uit de groepen 5 tot en met 8 waren kinderen geselecteerd om mee te doen. Eind mei krijgen wij uitslag op school!

Museumbezoek groep 8A

Groep 8A is woensdag 22 maart naar het Groninger Museum geweest. We hebben van alles geleerd over kleuren. Je hebt de primaire kleuren: rood, blauw en geel. Dan heb je de secundaire kleuren: oranje, paars en groen. Dit zijn mengkleuren van de primaire kleuren. Je hebt ook nog tertiaire kleuren. Verder hebben we het beeld van gips gezien van 'De Denker' van Rodin. Prachtig. Wist je dat.....aan iedere voet van de Denker 6 tenen zitten? Wij zijn benieuwd of het beeld van brons ook zes tenen heeft, maar dan moeten we naar Laren. Wie weet zien we dat nog eens. Het was een leuke ochtend.



Schoolvoetbal

Vorige week woensdag moesten onze voetbaljongens en –meiden weer aantreden in Leek bij het zaalvoetbaltoernooi. De eerste ronde waren ze glansrijk doorgelopen, maar nu waren alleen de betere teams overgebleven.

Dat bleek ook wel, want het jongensteam wist, ondanks grote inzet, slechts één wedstrijd te winnen.

Bij de meisjes was de tegenstand iets minder groot. Dus aan het eind van het toernooi mochten zij de grote winnaarsbokaal mee naar Hoogkerk nemen.

Meester Beekman en de coaches: heel erg bedankt voor jullie begeleiding.

Rekendag

De rekendag, waar de hele school vorige week woensdag aan mee deed, was een groot succes. Dat rekenen heel leuk kan zijn bewees het feit dat veel kinderen niet eens in de gaten hadden dat ze met allerlei rekenactiviteiten bezig waren. De rekendag begon met het vormen van een lange straat, waarvoor alle leerlingen een huisnummer hadden gemaakt. Het viel nog niet mee om alle huisnummers in de goede volgorde te zetten, met de even nummers aan de ene kant en de oneven nummers aan de andere kant. Vervolgens werd de rekendag ge-opend met een enorme sleutel, die paste op de deur van huisnummer 0.



